

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

Frans VAN HEDDEGEM

echtgenoot van Mevrouw Clara MELKEBEKE

geboren te Maarke-Kerkem op 23 februari 1914
en na een smartelijk ongeval overleden te
Gent op 15 januari 1978. Gesterkt door het
heilig sakrament der zieken.

Lid van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw
Ere-voorzitter van het C.O.V.-Kring Deinze

—

Frans was een goed mens,
dienstbaar voor de christelijke gemeenschap,
die meer dacht aan de anderen dan aan
zichzelf.

Mensen sterven
overal om ons heen
toch wennen wij nooit aan de dood.
Steeds weer valt er iemand weg
die niet gemist kan worden.
Het doet pijn, telkens opnieuw.
Wat kunnen wij U, Heer, beter vragen dan :
genees de wonden die geslagen zijn,
bewaars wat niet verloren mag gaan.

Laat niemand ongetroost blijven.
Geef deze overledene
en allen die gestorven zijn
een toekomst bij U
in het land der levenden.

Clara Melkebeke, zijn echtgenote :
Johan en Monique Van Heddegem-Van Trappen
en Free,
Stefaan en Gerda Van Heddegem-Lambrechts.
Eva en Sarah,
Chris en Nicole Van Heddegem-Vermaercke,
zijn kinderen en kleinkinderen :

danken u voor de gebeden
en blijken van deelneming.

Begrav. Michels & Zonen, Deinze, Tel. 86.11.14
Druk. Yvelinck, Karel Picquélaan 24, Deinze



GEDENK MIJ,
GIJ DIE MIJN
VRIENDEN
WAART.